

Kleurwedstrijd met Pasen

Dit jaar hadden we in plaats van paaseieren zoeken een kleurplatenwedstrijd. De tekening was bij de vorige nieuwsbrief ingevoegd, maar kon ook gedownload worden van onze website www.zwanenbalg.info Een kleurplaten wedstrijd hadden we nog niet eerder gedaan met onze vereniging, dus voor ons was het ook spannend of er wel animo was. Alle volwassenen waren ook uitgenodigd om mee te kleuren of te plakken, maar helaas was daar weinig respons voor. De ingeleverde tekeningen bleven in het begin aardig schaars, maar vlak voor Paas kwamen er toch bij elkaar 19 tekeningen binnen van diverse leeftijden, waardoor we echt moesten gaan kiezen welke het mooist was.

We hadden 4 groepen gemaakt voor de prijzen. Van elke tekening werd een foto gemaakt en in de whatsapp groep van de activiteitencommissie gedeeld. De eer was aan Hetty om de mooiste tekeningen er tussen uit te zoeken, natuurlijk zonder te weten van wie welke tekening was. Het was niet makkelijk kiezen, maar in elke categorie is er toch een winnaar naar voren gekomen.

Van de Hoeve werd de strijd aangegaan tussen Henk en Claudia, waarbij Henk zoveel mooi paasgeel als kleur had gebruikt dat hij de strijd net aan won. Bij de peuters en kleuters, was Fenna die er met kop en schouders bovenuit stak, wat kan Fenna (4 jaar) mooi kleuren. Bij de kleurplaten van Jack en Sam beide 6 jaar, was het Sam die met extra verzinsels van paaseieren en heel netjes kleuren de extra prijs binnen haalde. Bij de iets oudere kinderen was het ook niet makkelijk. Jill, Lotte, Christiaan en Yasmin, hadden allemaal hun uiterste best gedaan. Toch wist de jury de keuze te maken en won Yasmin het van deze groep. Tot slot was er een strijd tussen moeder en zoon. Gelukkig was de jury niet beïnvloed en wist dit dus niet. Er waren zoveel extra grappige tekeningetjes in de kleurplaat bedacht dat zowel het jurylid als de andere leden van de activiteitencommissie steeds meer zag, vogels, een zonnetje, extra eitjes die door de paashaas gestrooid werden, een wegwijsbordje van Zwanenbalg, knie en ellebooglappen en beide kleurplaten ook nog eens heel netjes gekleurd. De keuze was echt heel erg moeilijk, moeder won en zoonlief had het nakijken.

Bent u nieuwsgierig geworden naar alle mooie kleurplaten, ze zijn terug te vinden op onze website www.zwanenbalg.info

Doordat we niet heel veel kleurplaten hadden gekregen, hebben we het besluit gemaakt om alle deelnemers een muntje van IJssalon de Schepper te geven, samen met een zakje paaseitjes. Dit viel beide natuurlijk in goede smaak. De winnaars kregen niet 1 maar zelfs 2 muntjes van De Schepper!!!

Nu hopen we natuurlijk volgend jaar toch weer de paaseieren te kunnen zoeken met elkaar.

Willekeurig een aantal tekeningen:



Burendag in september komt steeds dichterbij. We hopen dat we in september wel burendag kunnen vieren, langzaam maar zeker gaan onze gedachtes daar steeds meer naar toe en stellen we ons de vraag op welke wijze kunnen we als het mag een veilige burendag houden. Heeft u ideeën, mail ze naar bvzwanenbalg@gmail.com