



We mogen weer...  
Zaterdag 25 september 2021  
is het BURENDAG!!!

Na een jaar geen burendag, mogen we het nu weer vieren. Veilig buiten met elkaar, onder het genot van een hapje, een drankje en een leuke Quiz, waarbij je iedere buur een keer spreekt



Voor de kinderen staat er een luchtkussen buitenspeelgoed, een suikerspin- en popcornmachine klaar



Alle buren zijn van harte welkom op het terrein van de Franciscushoeve.

Vanaf 14.00 uur staat de koffie en thee klaar.  
Om 14.30 uur starten we met een Quiz, waarbij we met elkaar zoeken naar het juiste antwoord.

Elke keer staat u met andere buren om een tafel.

Een gezellig en plezierige middag staat voorop, met lekker hapjes o.a. van de slager en de visboer en uiteraard iets om de dorst te lessen.

Om 16.00 uur sluiten we de middag met elkaar af

Wij hopen op een grote opkomst, zodat we niet met alle hapjes en drankjes blijven zitten.

